

Değerli Üyeler, Sevgili Arkadaşlarım,

Bu zor günlerde, konuşmak, bir arada olmak ve dayanışmak adına geldiğiniz için çok teşekkür ederim.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu ağır koşullarda, özgürlükler, demokrasi, herkesin insanca yaşama hakkı gibi, olmazsa olmaz tüm değerlerin yok edildiği bir süreçten geçiyoruz. Eşit ve özgürce okuma hakkı, sendikalaşma hakkı, sağlık hizmetleri ve en önemlisi bu haksız saldırılar karşısında başvuracağımız adalet sistemi çalışamaz durumda. Hükümet, parlamento, yasama görevi devre dışı bırakılmış durumda. İktidar kendi iradesini kabul etmeyen kesimleri, siyasi alanın dışına iterek daraltmayı; önde gelen bireylerini, temsilcilerini adeta “homo sacer” (Roma’da: hakları elinden alınmış, dışlanmış, “öldürülebilen” ama değersiz olduğu için kurban edilemeyen kişi) haline getirerek, siyasi partiler, sendikalar, Meslek Odaları gibi kurumların etkinliklerini gayri meşru ilan etmeyi amaçlıyor. Diğer demokratik kitle örgütlerine de yapılan budur.

Durum gerçekten çok önemli ve zaman hızla tükeniyor. İnsanlar adalet talebiyle kilometrelerce yürüyor -ki biz de üyelerimizle yürüyüşün son kısmına katıldık. Adalet yürüyüşüne bizimle birlikte katılan herkese teşekkür ediyorum.

Ekonomiden sadece inşaatçılığı anlayan iktidarlar, kentleri yaşanamaz hale getirdi. Kentler işgal altında ve kuşatılmış durumda. Çarpık yapılaşma hızla yaşam alanlarımızı kısıtlıyor-depremlerde çadır kuracak yer kalmadı. Her yer ranta açıldı.

Aynı şekilde, Ankara’da da tüm yeşil alanlara saldırı var. Çarpık yapılaşma hızla ve düşüncesizce devam ediyor. Trafiğin hâlihazırda yoğun olduğu ve bir sürü kamu binasının yer aldığı, 4-5 üniversitenin aynı artere bağlı olduğu bir bölgeye şehir hastanesi inşaa etmek, iş bilmezlikten başka ne olabilir? AOC elimizden alındı, Anıtkabir için düşünülen tasarruf nedir bilinmiyor.

Şimdi sıra ODTÜ’ye ve onun yıllarca özenle geliştirdiği ve Ankara’nın akciğerleri, ekosistemi, yaban hayatı olan ormanlarına geldi, ki burada tüm ODTÜ camiasının katkısı, emeği var. Aramızda ağaç dikmeyen yoktur sanıyorum. Kamu yararı gerekçesiyle planlanan yolların yapılmasına idare ve mahkemeler hep olumlu bakıyor; ama bilimsel bazı gerçekler de bu bağlamda dikkate alınmalıdır. Yeni yaşadığımız İstanbul felaketinden ders çıkartılmalıdır. İstanbul felaketi bir kez daha göstermiştir ki artık olay; ağaç katliamı boyutunu da aşmış, rant uğruna yapılan bilim dışı kentleşme ekolojik dengeyi bozmuş, insan yaşamını tehdit eder hale gelmiştir.

ODTÜ bileşenleri, başta Rektörlük olmak üzere, bu konuda gereken hassasiyeti göstermiştir. Daha önceki ve şimdiki yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Israrla Üniversitemizin toprak bütünlüğünü ve ormanlarını korumak için ellerinden geleni yapıyorlar, gerek Bakanlık gerekse mahkemeler nezdinde uğraşıyorlar.

Birazdan detaylarını konuşacağımız yeni yol açma girişimlerine karşı Üniversitemizin ve Rektörlüğün çabalarını ve açıklamalarını olumlu buluyor ve destekliyoruz. Bu süreçte, tüm ODTÜ bileşenlerinin, ODTÜ’lülük bilinci içinde ODTÜ’nün bütünselliğini korumak için dayanışma içinde olması gerektiğine inanıyoruz.

Bu konu hakkında bazı endişelerimizi de sizlerle paylaşmak isterim. 1-2 hafta sonra yaz okulu bitecek, öğrenciler kampüsten ayrılacak. Hukuk ve kural tanımaz kent yöneticileri bir gece

ansızın ormanlarımıza girebilirler. Buna karşı, bizim, ülkenin her kentinde, hatta dünyanın her yerine yayılmış 130.000'i aşan mezunumuz ile geniş bir kitlemiz var. Onları buldukları yerde direniş mevzileri haline getirebiliriz. Biraz sonra size, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nden temin edilen bilgilerle bu yollar hakkında bilgi verilecek. Anlaşılacağı üzere ısrarla tünel isteğimizi belirtmemize rağmen, "tamam, aç kapa tünel işte", diyebilirler. Değerli üyeler, tüm bu karanlık tabloda olumsuz gelişmelere karşı koyabilmek için, ODTÜ bileşenleri olarak, 6 aylık boykot ve 9 aylık boykot gibi antifaşist direnişlerimizin tecrübesi ışığı altında sizlerin de değerli katkılarıyla, ODTÜ Mezunları Derneği olarak bu işin altından kalkmaya çalışıyoruz.

ODTÜ'nün 68'le başlayıp, ÖTK ile devam eden evrensel çağdaş niteliklere sahip, etik değerlerini koruyan ve yaşatan, şeffaf, hesap verebilir, sınırları ortaklaşa belirlenmiş demokratik işleyişe bağlı bir ortak mücadelenin örgütlenmesini hedefliyoruz.

Bugünkü ağır şartlar altında kimsenin bir kişi dahi yitirmeye, kimsenin diğer bir kimseyi ötekileştirmeye hakkı yok. Böyle bir lüksümüzün olmadığını özellikle belirtmek isterim.

Elbette bugün yol konusunu masaya yatıracağız; ama siyasal iktidarın ODTÜ'yü topyekûn hedef aldığı; öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve çalışanların üzerinde baskıların arttığı, üniversite yönetimini de aşan bir siyasi irade ile ODTÜ'de ciddi bir kadrolaşma faaliyeti yürütüldüğü iddialarını da unutmayalım.

Bu anlamda, kimselerle köprüleri atmıyoruz, kimseye kılıç çekmiyoruz, kimseyi ötekileştirmiyoruz. Bizleri biz yapan ODTÜ değerlerine ve düşünce yapımızı şekillendiren ÖTK geleneğine sahip çıkıyoruz. Hepsi bu sevgili arkadaşlarım.

Bize, Hitler faşizmi sürecinden hep örnek verilir; her şeye gözünü kapatıp bir tek bilim ile uğraşan, yalnızca bilim insanı olan ve en sonunda sıranın kendisine geldiğini anlayan, ama geç anlayan bilim insanı pozisyonunda olamayız.

Ağır siyasi koşullar turnusol kâğıdı gibidir. Herkes nerede duracağını ve pozisyonunu belirlemekte serbesttir tabii, bizim de duracağımız yer Üniversitemiz, ODTÜ bileşenleri ve unsurları, sizler ve diğer DKÖ ile el ele olmaktır....

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sunum sonrasında sorularınıza yanıt verebiliriz.

Saygılarımla.

Yönetim Kurulu adına,
İ.Seyhan ÇAMLIGÜNEY

28 Temmuz 2017